

De dans ontsprongen: Wat een historie



Dinsdag 13 juli 2010

Op vrijdag 2 juli is op 63-jarige leeftijd de vroegere VRT-regisseur Dirk Gryspeirt overleden. Gryspeirt werd vooral bekend met zijn dansfilms en captaties van concerten en opera's, maar hij regisseerde ook jeugdprogramma's. Vandaag zendt Canvas+ drie dansfilms uit die Dirk Gryspeirt in de jaren '90 realiseerde voor de reeks 'De dans ontsprongen'.

Alain Platel en zijn groep 'Les Ballets C. de la B.' zijn een van de gasten op het festival van Avignon 2010. Twintig jaar geleden maakte Platel een dansfilm speciaal voor televisie. Ook zijn zus Pascal Platel speelt erin mee.

De dansfilm 'Wat een Historie' is geïnspireerd op de theatervoorstelling 'O Boom', uit Platels beginperiode. Die verwijst op haar beurt naar de fresco's van Giotto in de Scrovegnikapel van Padua. Platel noemt de voorstelling een eeuwenoud verhaal van de geslachten: de hoeren en de boeren.

Met: Coralia Tange (Anna), Michel Mentens (Joachim), Kris De Prins, Christine De Smet, Ann Huybens, Pascal Platel, Luth Van Melle, Kate Vos, Marc Cosyns, Jan De Beir, Luc Gobyn, Johan Grimonprez, Maarten Heiman, Pierre Leeten, Hans van den Broeck, Peter Wijnendaele, Nelis en Hannes Cosyns (kinderen).

Choreografie : Alain Platel. Kostuums : Pascaline Van Heddegem.

Senario : A. Platel, J. Grimonprez, D. Gryspeirt, L. Gaethofs.

Regie: Dirk Grypeirt